

Wij zoeken JOU!



Vakantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Daarom organiseren wij, Stichting Tesselhuus, voor jongeren en volwassenen met ernstige fysieke beperkingen, jaarlijks volledig verzorgde vakantieweken op Texel. Zonder jou is dit echter onmogelijk! Help jij ons mee zodat deze vergeten doelgroep ook kan genieten van een welverdiende vakantie?



Tesselhuus vakantieweken

Stichting Tesselhuus is een vrijwilligersorganisatie die volledig verzorgde vakanties organiseert voor mensen met ernstige fysieke beperkingen, die zijn aangewezen op een rolstoel en veel zorg nodig hebben.

'Het Tesselhuus'

Onze sfeervolle, volledig aangepaste groepsaccommodatie

'Het Tesselhuus' is ingericht voor acht rolstoelgebruikers en max. tien begeleiders. Het huis staat op Texel, het mooiste en grootste Waddeneiland, in een rustige woonwijk in badplaats De Koog, vlakbij het centrum, tegenover het bos en duinen en op loopafstand van het strand en de zee.

Ons doel

Onze deelnemers een onvergetelijke vakantie bezorgen zónder beperkingen, mét avontuurlijke belevenissen, heerlijk eten en drinken, uitstapjes, nieuwe vriendschappen, lotgenotencontact en heel veel plezier. Kortom: ons doel is om mensen uit hun isolement te laten komen en zich weer mens te laten voelen!



Wat verwachten wij van jou?

Vrijwilligers

De Tesselhuusweken worden begeleid door zorgvuldig samengestelde deskundige teams van vrijwilligers die de deelnemers 24/7 begeleiden.



Taakomschrijving

Naast een week gezelligheid is het ook hard werken waarin er zowel lichamelijk als geestelijk veel van je wordt verwacht. Hieronder een opsomming van een aantal voorkomende werkzaamheden waar je mee te maken krijgt.

- Het verzorgen van de deelnemers waaronder; aan- en uitkleden, wassen, helpen met toiletbezoek, 's nachts de mensen keren etc.
- Huishoudelijke taken als opruimen, schoonmaken en het verzorgen van het ontbijt en de lunch.
- Het begeleiden van de deelnemers bij de uitstapjes.

Profiel

- **Ben jij minimaal 18 jaar?**
- Volg jij een opleiding in de zorg, ben je werkzaam in de zorg of heb jij affiniteit met de zorg?
- Een week beschikbaar in de maand juli of augustus?
- Heb je zin in een uitdaging?
- Ben je stressbestendig?
- Een echte teamplayer?
- Sta je sterk in je schoenen?
- Voel je je betrokken bij de doelgroep en heb je handige handjes?



Geef je op en word lid van ons warme team van vrijwilligers!

Wat krijg je er voor terug?

- ✓ Een volledig verzorgde (werk)vakantie op Texel
- ✓ Een onvergetelijke week met nieuwe ervaringen en vriendschappen
- ✓ Reiskostenvergoeding
- ✓ Een netwerk van trouwe vrijwilligers door heel Nederland



Wist je dat?

Je jouw gewerkte uren gedurende de vakantie week mogelijkterwijs kunt gebruiken voor je opleiding?

Warm welkom

Als nieuwe vrijwilliger heten we je hartelijk welkom tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Deze dag staat in het teken van informatievoorziening, training en teambuilding zodat je tijdens de vakantie week niet voor verrassingen komt te staan.

Wil je je opgeven? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Stichting Tesselhuus

Secretariaat

Postbus 60, 1790 AB Den Burg

Tel. 0222-327035 (ma t/m vr tussen 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00)

Email: tesselhuus@hetnet.nl



“Tesselhuus voelt als thuiskomen”

Voor Lucie van Steendelaar, hoofd van de begeleiding, werd de Limburgerweek van de Vereniging Spierziekten Nederland een week met een dubbel gevoel.

In 2012 ging Lucie voor het eerst als begeleider mee naar het Tesselhuus. Ook haar zoon Nick mocht toen mee. Hij had Duchenne. “Het is eigenlijk niet de bedoeling dat een ouder meegaat”, zegt Lucie. “En ik was er ook niet als moeder van Nick, maar als verzorger en begeleider van andere gasten.” Na die eerste vakantie is Lucie ‘blijven plakken’. Alle volgende jaren hielp ze weer als vrijwilliger. Nick mocht ook nog twee keer mee op vakantie; in 2015 en in 2017. Vorig jaar overleed hij, net voordat Lucie weer naar Texel zou gaan. “Toen heb ik de week helaas moeten cancelen. Dit jaar werd de week een emotionele carrousel”, zegt ze. “Nick en ik hebben zoveel meegemaakt in het Tesselhuus en van zoveel dingen genoten. Nu genoot ik weer, maar wel met pijn in mijn hart, omdat ik het niet meer met hem kan delen. Ik ben wel heel blij dat ik er weer was, want het Tesselhuus voelt voor mij echt als thuiskomen.”



Daarom denkt ze zeker met plezier terug aan de glunderende en stralende gezichten van de gasten. Want ook dit jaar waren er weer veel bijzondere momenten. Zo was er een meisje dat weinig op vakantie was geweest. Nu ze op Texel was, had ze één wens: ze wilde op het strand in het zand zitten. Dat had ze nog nooit gedaan. Natuurlijk werd dat voor haar geregeld. “Het zijn soms de kleine dingen”, zegt Lucie. “Gewoon samen in het zand zitten en even ergens anders aan denken.”

